

BÜLTEN



Sayın Okurlarımız,

Bülten'in bu sayısında güncel bir konuya değindik. Hatırlayacağınız gibi, 2022 yılından beri ülkemizde de faaliyet gösteren Disney+ adlı dizi ve film platformu bu ayın başında daha önce çekimlerini bitirdiği Atatürk dizisini yayından kaldırma kararı aldı. Disney+'ın bu kararında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni diasporasının etkisinin olduğu açıklandı. Bu durum, batı ülkelerindeki Ermeni lobilerinin Türkiye karşıtı faaliyetlerinin ne denli etkili olduğunun bir göstergesidir. Son yıllarda bu lobilerin faaliyetlerinin nispeten etkisini azaltmakta olduğu düşünülse de son yaşananlar henüz bu çağ ve bilim dışı tutumlarının değişmediğini düşündürmektedir.

Saygılarımızla iyi okumalar dileriz.

KADAM Yönetim Kurulu

Tarihî Gerçeklere Aykırı Ermeni İddiaları ve ABD'deki Ermeni Lobisi

1915 yılının 24 Nisan günü Osmanlı Hükümetinin yayınladığı bir genelge ile savaş halinde bulunan Rusya Çarlığına sınır olan bölgelerde Rus ordusunun desteğiyle bölgede mukim Müslümanları katleden Ermeni çetecilerinin saldırılarına engel olmak maksadıyla Ermeni nüfusun İmparatorluğun güney bölgelerine tehcir edilmesine başlanmıştır. 1915 Çanakkale'de vatan müdafaası yapan Osmanlı ordusunun doğuya yeterli birlik tahsis edememesi ve ağır iklim şartları, salgın hastalıklar ile bölgedeki eşkıyaların saldırıları sonucunda kayıplar yaşanmıştır. Ermeniler ve onları destekleyen devletler Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında günümüze kadar Türkiye'yi "soykırım" yapmakla suçlamışlardır. Soykırım kavramının ilk kez 1948 yılında Holokost münasebetiyle tarif ve telaffuz edilmesine ve hukukun temel kurallarından olan suçun varsa bile makabline şamil (önceyi kapsayan) kılınamayacağı, suçun olmadığı bir zamana ait cezalandırmanın da söz konusu olamayacağı gibi gerekçelerle itiraz konusu olmasına rağmen, konu tamamen siyasi sebeplerle Türkiye'ye bir baskı aracı yapılarak gündemde tutulmuştur. Buna karşılık Türk hükümetleri defalarca Ermeni iddialarının siyasi zeminden ziyade tarihçiler tarafından irdelenmesini ve arşivlerini açmayı taahhüt ettiklerini ifade etmelerine rağmen konu siyasileşmeye devam etmiştir. Bugüne kadar tamamen akıldışı bir tutumla 33 ülke parlamentosu tarafından Osmanlı tebaası Ermenilerin "soykırımı" uğratıldığı iddiası oylanarak kabul edilmiştir. Bu kararların çıkmasında ise genellikle söz konusu ülkelerde etkili olan Ermeni lobilerinin payı büyüktür.



En güçlü Ermeni lobilerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. 1973 yılında Los Angeles'da iki Türk diplomatının şehit edilmesiyle başlayan Ermeni Terör Örgütü ASALA'nın onlarca Türk görevliyi şehit ettiğinde bu lobilerin etkisiyle dünya kamuoylarında cinayetlerin sözde "soykırım" nedeniyle anlayışla karşılanmasına yol açmıştır. Günümüzde, 1915'in üzerinden 108 yıl geçmesine rağmen ASALA terörü bitmiş (veya yerini başka terör örgütüne bırakmış olsa da) Türkiye'yi soykırımcı olarak gösterme alışkanlığı devam etmektedir. Disney+ adlı platformun yayınlayacağını ilan ettiği Atatürk dizisini ABD'deki Ermeni lobisinin etkisiyle yayından kaldırmış olması işte bu alışkanlığın bu denli geniş ve gerçekdışı nitelikli bir cepheye karşı nasıl mücadele edilmesi mümkündür? Bu sorunun kuşkusuz kolay bir cevabı ve sorunu ortadan kaldıracak hazır bir reçete bulunmamaktadır. Bununla birlikte, rasyonel ve etkili bir kamu diplomasisi ile uzun soluklu bir mücadeleden başka bir yöntemin başarılı olma şansı büyük değildir.

Atatürk'ün Ermenilerin Türk Katliamlarına İlişkin İfadeleri

“Şüphe etmemek gerekirdi ki, Ermeni kıtali konusundaki sözler, gerçeğe uygun değildir. Aksine, güney bölgelerinde, yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler, gördükleri koruyuculuktan cesaret alarak buldukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. İntikam düşüncesiyle her tarafta insafsız bir şekilde öldürme ve yok etme siyaseti gütmektedirler. Maraş'taki feci olay bu yüzden çıkmıştı. Yabancı kuvvetlerle birleşen Ermeniler, top ve ağır makineli tüfeklerle Maraş gibi eski bir Müslüman şehrini yerle bir etmişlerdi. Binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocukları işkenceyle öldürmüşlerdi.



Tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu vahşeti yapan Ermenilerdi. Müslümanlar yalnız namuslarını ve canlarını korumak için karşı koymuş ve kendilerini savunmuşlardı. Yirmi gün süren Maraş soykırımında, Müslümanlarla birlikte şehirde kalan Amerikalıların, bu olay hakkında İstanbul'daki temsilciliklerine çektikleri telgraf, bu faciayı yaratanları, yalanlanamayacak bir şekilde ortaya koymaktaydı. Adana ili içindeki Müslümanlar, tepeden tırnağa kadar silahlandırılan Ermenilerin süngülerinin baskısı altında her dakika öldürülmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlardı. Canlarının ve bağımsızlıklarının korunmasından başka bir şey istemeyen Müslümanlara karşı uygulanan bu zulüm ve yok etme politikası, uygar dünyanın dikkatini çekecek ve onları insafa getirecek nitelikteyken, aksinin yapıldığını iddia ederek ondan vazgeçilmesini isteme gibi bir teklif nasıl ciddi olarak kabul edilebilirdi?” (Atatürk'ün CHP'nin İkinci Kurultayında, 20-25 Ekim 1927 tarihlerinde okuduğu Büyük Nutuk'tan alınmış olup günümüz Türkçesine çevrilmiştir.)

Ermeni Çarpıtmalarında Örnekler



Der Völkermord an den Armeniern vor Gericht

Der Prozeß Talaat Pascha



Neuaufgabe:

Herausgegeben und eingeleitet von
Tessa Hofmann

im Auftrag der Gesellschaft für bedrohte Völker

Reihe pogrom

Almanya’da Ermeni iddialarını yayan Tessa Hofmann yayınladığı bir kitabın kapağına sözde 1915 yılında katledilen Ermenilerin “fotoğrafını” ve Osmanlı Dahiliye Nazırı Talat Paşa’nın bir fotoğrafını koymuştur. Fotoğraf görünümü verilen bu resim Rus ressam Vasili Vereschagin tarafından 1872 yılında yapılan ve “Savaşın Tanrılaştırılması” adlı yağlı boya bir tablo olup, Moskova’daki Tetyakov Devlet Galerisi’nde bulunmaktadır. Tablonun aslı aşağıda verilmiştir.



Atatürk'e Yapılan Saldırlardan Bir Örnek



Gerçekleri tahrif etmekten kaçınmayan Ermeni ideologları Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nün bahçesinde köpekleriyle çekilen fotoğrafını da gerçek dışı iddialarını desteklemek amacıyla yukarıda olduğu gibi çarpıtmıştır. 1915'de Çanakkale Savaşları'nda vatan müdafaasındaki Mustafa Kemal'in Ermeni meselesiyle hiçbir alakası olmadığı halde amaçlarına hizmet edeceği düşüncesiyle sahte bir resim kullanılmıştır.

Değerli okurlarımız, kadam.istinye.edu.tr adresli web sayfamızı da izlemenizi ve eleştirilerinizi kadam@istinye.edu.tr adresimize iletmenizi istirham ediyoruz.