

Değerli İstinye Ailesi,
Sayın Okurlarımız,

Bültenimizin bu sayısı yine kamu diplomasisi ile ilgili güncel konuları ele alıyor. İlk konumuz 3 Kasım 2023 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. Zirve Toplantısı. Toplantı sonunda kabul edilen Sonuç Bildirisi'ne değindik. Aynı tarihte Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Ekoavasya Vakfı'nın işbirliğiyle Erzincan'da yapılan panel etkinliğinde de Cumhuriyetimizin 100 yılında Türk Dünyasına Bakış ele alındı. Bu toplantının sonunda da dokuz maddelik bir Sonuç Bildirisi yayınlandı.

İkinci konumuz ise 7 Ekim 2023 tarihinden beri devam eden Gazze trajedisi münasebetiyle dünyada çok etkisi olan İsrail lobisinin gücü hakkında. İsrail'in en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisini ele alan ünlü Uluslararası İlişkiler uzmanı John Mearsheimer'in Stephen Walt'la birlikte yayınladığı "İsrail Lobisi" adlı kitabına değindik.

Üçüncü konumuz ise batı ülkelerinde demokrasinin de tahribata uğramasına neden olan medyanın siyasal amaçlar nedeniyle senkronize edilmesi. Senkronize bir medyanın olduğu ülkelerde kamu diplomasisinin başarılı olmasının ne denli güçleştiği de günümüzün bir gerçeği.

İyi okumalar diler, saygılarımızı sunarız.

KADAM Yönetim Kurulu

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Onuncu Zirvesi Astana, 3 Kasım 2023



Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. Zirvesi 3 Kasım 2023 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirildi. Zirve sonunda 25 sayfalık bir sonuç Bildirisi kabul edilerek yayınlandı. Bildiri'nin "Siyaset, Dış Politika ve Güvenli İşbirliği" başlığı altında vurgulandığı üzere, içinde bulunulan çağ "Türk Devri" olarak adlandırılmış ve Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletler arasında siyasi, iktisadi, sektörel, halktan halka, kurumsal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin kararlar alınmıştır.

156 maddelik Bildiri'de ayrıca Gazze'de devam eden İsrail saldırısına ilişkin olarak da "Gazze'de ve Filistin Topraklarının geri kalan bölgelerinde 7 Ekim'den bu yana şiddetin tırmanmasından ve durumun vahim şekilde kötüleşmesinden duyulan ciddi endişeyi ifade edilmiş ve sivilleri hedef alan tüm saldırılar kınanmış; Taraflara sivillerin ve sivil objelerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunulmuş; İsrail-Filistin ihtilafına barışçıl bir çözümün ancak ilgili Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm temelinde barışçıl yollarla sağlanabileceğini yinelenmiş ve bunu temin edecek bir garanti mekanizmasına duyulan ihtiyaç vurgulanmıştır" (Md. 19). Türk devletleri Teşkilatı bu kararla uluslararası kriz karşısında ortak tutumunu kararlılıkla bildirmiştir. Bildiri'de üçüncü taraflarla iş birlikleri ele alınmış, son olarak da Teşkilata ilişkin konular konuşularak karara bağlanmıştır.

Zirve'nin Sonuç Bildirisi'nin kamu diplomasisi bakımından en önemli kararları "Halktan Halka İşbirliği" başlığı altında olup, aşağıda alıntılanmıştır:

"Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları,

"101. 20-21 Aralık tarihlerinde TDT tarafından düzenlenen "Diaspora Konularından Sorumlu Devlet Kurumları Başkanları Uluslararası Bakü/Şuşa Forumu"nu takdirle karşıladıklarını ve Türk devletleri ile dünyanın her yerinde yaşayan topluluklar arasındaki kültürel, dilsel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladıklarını;

102. "Haydar Aliyev Yılı" çerçevesinde, 25-28 Eylül 2023 tarihlerinde Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı ile ortaklaşa olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora ile Çalışma Devlet Komitesi tarafından "Türk Devletleri Birinci Diaspora Gençlik Forumu: Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" konulu etkinlik düzenlenmesini takdirle karşıladıklarını ve Üye Devletlerin ilgili makamlarını, ülkelerindeki veya yurtdışındaki Türk diasporalarını bir araya getirmek için benzer girişimler yapılması için teşvik ettiklerini;

103. Özbekistan'da düzenlenecek TDT Müslüman Dini Kurul Başkanları Dördüncü Toplantısı kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını ve kurumlar arasında Türk halklarının milli-manevi, ahlaki ve kültürel değerleri ile Türk-İslam dayanışması fikirlerine dayalı işbirliğinin geliştirilmesini teşvik ettiklerini;

104. TDT Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanları ve Kurum Başkanlarını "Türk Dili Konuşan Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi", yıllık "Türk Diasporası Ortak Faaliyet Planları", "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" ve "TDT 2022-2026 Stratejisi" kapsamında işbirliği ve eşgüdümünü artırmaya davet ettiklerini;

105. Bişkek'te düzenlenecek olan TDT Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları 5. Toplantısının düzenlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Üye Devletleri Diaspora İşleri alanında azami işbirliğini sağlamak üzere toplantıya aktif olarak katılmaya çağırdıklarını;

106. 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde Bişkek'te düzenlenen TDT 5. Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar toplantısının sonuçlarını desteklediklerini ve Üye Devletleri medya alanında mutabık kalınan hususların uygulanması için gerekli adımları atmaya çağırdıklarını;

107. Anadolu Ajansı-AA (Türkiye Cumhuriyeti), AZERTAC (Azerbaycan Cumhuriyeti), Kabar (Kırgız Cumhuriyeti), Qazcontent (Kazakistan Cumhuriyeti) ve UZA (Özbekistan Cumhuriyeti) haber ajanslarının bir araya gelmesiyle İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) açılış toplantısını memnuniyetle karşıladıklarını;

109. TDT Sekretaryası'nı ve ev sahibi olarak Kazakistan'ın ilgili makamlarını, Türk halklarının ortak mirasının önemli bir sembolü olan 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı Eylül 2024'te Kazakistan'da düzenlemeye yönelik çabalarını hızlandırmaya teşvik ettiklerini;
110. 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Şuşa'da düzenlenen Birinci Türk Dünyası Kültür Forumu'nun ilgili tüm tarafların temsilcilerini bir araya getiren önemli bir evrensel platform olarak başarılı olduğunu belirttiklerini ve Forum'un düzenli olarak gerçekleştirilmesinin uygun olacağını düşündüklerini;
111. Azerbaycan Baskal'da gerçekleşecek olan 7. TDT Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nın düzenlenmesini desteklediklerini ve Üye Devletlerin ilgili makamlarını TDT Gençlik ve Spor Gündemi kapsamında gerekli adımları atmaya davet ettiklerini;
112. Özbekistan'ın Türk Yaratıcı Gençlik Teşvik Merkezi'nin kurulmasına ilişkin girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ve Sekretarya'yı bu amaçla gerekli tedbirleri almakla görevlendirdiklerini;
113. İstanbul'un resmi olarak "2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti" ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve 4 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'da TDT 2. Genç Girişimciler Forumu'nun ve 5. Genç Liderler Forumu'nun düzenlenmesini takdirle karşıladıklarını;
114. Özbekistan'ın Semerkant kentinde 14 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen TDT Eğitim Bakanları 7. Toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını;
115. TDT'de genç neslin eğitimi için uygun koşulların sağlanması gerektiğini dikkate alarak, TÜRKÜNİB ve Orhun Değişim Programının etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik Sekretarya tarafından atılan adımları ve Türk Halkları arasında daha fazla birlik duygusunu ve ortak bilgi birikimini teşvik eden TDT bünyesindeki Kardeş Okullar Ortaklık Programı çerçevesinde öğrenci-öğretmen değişimini yapılmasını desteklediklerini;
116. Türk devlet olgusunun ve tarihinin ayrılmaz parçaları olan Türk Kağanı Alp Er Tunga ve diğerleri de dâhil olmak üzere Türk halklarının büyük kültürel mirasının tanıtılmasına ve desteklenmesine yarar sağlayan uluslararası konferansların, forumların ve çalıştayların düzenlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını;
117. 6-7 Mart 2023 tarihlerinde Taşkent'te "Ceditçilerin eğitim faaliyetleri, fikirleri, amaçları, hedefleri ve Türkistan'ın kalkınmasına katkıları" konulu uluslararası konferansın düzenlenmesini takdir ettiklerini ve "Ceditçiler: Ulusal Kimlik, Bağımsızlık ve Devlet Fikirleri" konulu Uluslararası Bilimsel Konferansı memnuniyetle karşıladıklarını;
118. 17-21 Mayıs 2023 tarihlerinde Kırgız Cumhuriyeti'nin Oş kentinde VII. Dünya Halk Destanları Festivali'nin düzenlenmesini takdir ettiklerini ve Üye Devletleri Türk halklarının somut olmayan kültürel mirasını daha fazla teşvik etmeye çağırdıklarını;

119. Türk tarafının, merkezi Kırgız Cumhuriyeti'nde olmak üzere, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında spor gündeminden sorumlu hükümetler arası bir kurum kurulmasına ilişkin girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ve Sekretarya'ya gerekli önlemleri alması talimatını verdiklerini;

120. TÜRKSOY'un girişimi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Şuşa kentinin "Türk Dünyası 2023 Kültür Başkenti" ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını, kentte düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini, ayrıca Türkmenistan'ın Anev kentinin "2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin Aktau kentinin "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve 2024 yılında Anev kentinde ve 2025 yılında Aktau kentinde düzenlenecek etkinliklere desteklerini ifade ettiklerini;

121. TDT Aksakallar Konseyi'nin bir girişimi olarak Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını, Komisyon'un 29 Mayıs 2023 tarihinde Astana'da Türk Akademisi tarafından düzenlenen ilk toplantısının sonuçlarını desteklediklerini ve Üye ve Gözlemci Devletlerin ilgili makamlarını gerekli çalışmaları sürdürmeye çağırdıklarını;

122. Türk Akademisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu tarafından Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinin ev sahipliğinde 27 Ekim 2023 tarihinde Almatı'da düzenlenen "Ortak Türk Alfabesinin Bütünleştirici Rolü: Bilimsel ve Sosyal Yönleri" konulu Uluslararası Konferansın Sonuç Bildirisini memnuniyetle karşıladıklarını;

123. Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 29-30 Eylül 2023 tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenen "Uluslararası Türkiye Mezunları Buluşması"nın başarıyla gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Türk Devletleri ve toplulukları arasında çok uluslu mezunlar işbirliğini teşvik ettiklerini;

124. Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanan Türkiye Bursları Programı'nın Türk Devletlerinin değerlerini, kültürlerini ve dillerini yaymaya yönelik insan odaklı çabalarını ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile dünyanın dört bir yanında yaşayan topluluklar arasında kapsamlı bağlar kurulmasına yönelik olumlu etkilerini memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın çeşitli ülkelerdeki kardeş diasporalar arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sağlayarak oynadığı olumlu rolü desteklediklerini;

125. Türk Akademisi tarafından 14-16 Eylül 2023 tarihlerinde Kırgız Cumhuriyeti'nin Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne ithaf edilen ortak Türk tarihine ilişkin farkındalığı ve kıymeti teşvik eden 1. Türk Devletçiliği Tarihi Kongresi'nin önemini kabul ettiklerini;

126. Türk İşbirliği Kuruluşlarını, yetenekli ve eğitimli gençlerin becerilerini güçlendirmeye yönelik faaliyetler geliştirmeye teşvik ettiklerini, Türk Akademisi tarafından Haziran 2023'te Kırgız Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk devletlerinin tarihi, arkeolojisi, dili ve edebiyatına ithaf edilmiş Birinci Türk Dünyası Genç Türkologlar Yaz Okulu'nu takdirle karşıladıklarını;

127. Moğolistan'ın Arkhangal bölgesindeki Nomgon-2 ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin Kızılorda bölgesindeki Yenikent antik kentinde kazıların devam etmesi de dahil olmak üzere, Türk tarihine ait eski eserleri tespit etmeyi amaçlayan Türk Akademisi tarafından yürütülen arkeolojik çalışmaları takdirle karşıladıklarını;

128. Türk Devletlerinden akademisyenlerin ve Türk İşbirliği Teşkilatı başkanlarının katılımıyla 21 Eylül 2023 tarihinde Bişkek'te düzenlenen Türk Halkları Uluslararası Dil Forumu'nun başarıyla düzenlenmesini takdir ettiklerini;

129. 14-15 Eylül tarihlerinde Amsterdam'da ve 26-27 Ekim tarihlerinde ise Bern'de düzenlenen "Petroglifler, Kabile Damgaları ve Eski Türk Yazısı" başlıklı uluslararası sergide örneklendiği üzere, TKMV'nin Eski Türk yazısını dünya çapında tanıtma çabalarını takdirle karşıladıklarını;

130. Bişkek'teki Alıkul Osmonov müze evini yenileme projesi ve Şuşa'da düzenlenecek olan "Mimarlık Konferansı" da dahil olmak üzere restorasyon çalışmaları için TKMV'yi takdir ettiklerini; TKMV'nin 2022 yılında Bursa'da ve 2023 yılında Taşkent, Budapeşte, Astana ve Türkistan'da düzenlenen "Şuşa Günleri" aracılığıyla "Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa" kutlamalarına yaptığı katkıları kabul ettiklerini;

131. Türk Akademisi ile ortaklaşa düzenlenen Astana'daki özel konferans, Budapeşte, Bern ve Lahey'deki "Yedi Güzeller" konserleri de dâhil olmak üzere, Azerbaycan halkının Ulu Önderi Haydar Aliyev'in 100. doğum yıldönümü münasebetiyle Türk Dünyası'nda düzenlenen jübilelere TKMV'nin yaptığı katkıları takdirle karşıladıklarını; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünü onurlandırmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonunda 19. Yüzyıl Türk Dünyası Kültür Mirası" gibi girişimlerinden dolayı TKMV'yi tebrik ettiklerini ve Cengiz Aytmatov'un 95. doğum yıldönümü münasebetiyle 26 Nisan'da Bakü'de gerçekleştirilen "Toprak Ana" adlı oyunun başarılı prömiyerini kutladıklarını;

(Karar verdiklerini beyan etmişlerdir.)

Böylece Türk Devletleri Teşkilatı'nın Astana Zirvesi ile Türk Dünyası'nı ortak kamu diplomasisi hedefleri doğrultusunda geliştirmeye yönelik önemli ve kararlı adımlar attığı görülmüştür.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ev Sahipliğinde ve EkoAvrasya Vakfı'nın Katkılarıyla Gerçekleştirilen “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Türk Dünyasına Genel Bakış” Panel Programı



3 Kasım 2023 tarihinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programın sonunda bir sonuç bildirisi kabul edilerek açıklanmıştır. KADAM Müdürü Prof. Dr. Osman Can Ünver'in de “Türk Dünyasının Ortak Kamu Diplomasisi Stratejisi ve Türk İmaji” konusuyla katıldığı panelin sonuç bildirisi aşağıdadır:

1. Türk Dünyasının ortak kimlik ve kültürel değerleri üzerinden uluslararası imajının sağlam emellere oturtulması için siyasal iradenin güçlendirilmesi ve kurumsal altyapının oluşturulması gerektiğine,
2. Türk Devletleri Teşkilatı'nın öncülüğünde ortak stratejik kamu diplomasisi oluşturmak maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, akademi ve özel sektör iş birliği mekanizmalarının daha teşkilatlı bir yapıya kavuşturulmasına,
3. Türkiye dışındaki diasporalarımızın uyum ve iş birliği içinde Türk imajı ve milli ve beynelmilel meseleler hakkında sesini yükseltecek konuma gelmelerine,
4. Türk Dünyasında kadın olgusunun doğru ve bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmasına ve kadının her alanda daha katılımcı olmasının sağlanması gerektiğine,
5. Türk Lehçelerinin Millî Eğitim Bakanlığı'nın müfredatlarına eklenmesine, TÜBİTAK, BAP proje birimlerinde ikili anlaşmalar kapsamında Türk Dünyası ile alakalı lisansüstü tez çalışmalarının teşvik edilmesine,

6. Türk devletlerin ulaşım noktasında uluslararası nakil bağlantıları bitirmesi gerekliliğine,
7. Türk devletlerinin acil olarak birbirleri arasındaki karayolu, demiryolu ve deniz yolu gibi bağlantıları güçlendirmeleri gerekliliğine,
8. Türk Devletleri Teşkilatı yapısının daha da geliştirilerek Türk devletlerinin birbirini destekleyebileceği bir yapıya kavuşturulmasına,
9. Türk devletlerinin her alanda kalkınması için Türk Dünyası Bankasının kurulmasına ve bu bankanın Türk devletlerinin birbirleri arasında ticareti arttıracak yatırımlara kredi vermesine olanak sağlamasına vurgu yapılmıştır.”



Amerika Birleşik Devletleri'nde Alt Edilemeyen İsrail Lobisinin Gücü



Son İsrail-Gazze krizi tüm hızıyla devam ederken 2007 yılında yayınlanan ve uluslararası ilişkilerde realist ekolün önemli temsilcilerinden Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. John J. Mearsheimer ile Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Stephen M. Walt'un kaleme aldıkları "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy" başlıklı kitap yeniden gündeme gelmiştir[1].

Kitapta Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı ve çok sayıda kurumlarla faaliyet gösteren İsrail yanlısı lobinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarına zarar vermeye başladığı ve "körü körüne" peşine düşülen İsrail çıkarlarının bölgeye de zarar verir bir nitelik kazandığı vurgulanmaktadır.

Mearsheimer ve Walt, ABD'nin İsrail'e sağladığı olağanüstü düzeydeki maddi ve diplomatik desteği açık ve cesur ifadelerle anlatmakta ve bu desteğin ne stratejik ne de ahlaki gerekçelerle tam olarak açıklanamayacağını savunmaktadır. Bu istisnai ilişki büyük ölçüde, ABD dış politikasını İsrail yanlısı bir yönde şekillendirmek için aktif olarak çalışan gevşek bir bireyler ve örgütler koalisyonunun siyasi etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu yazarlar kışkırtıcı bir şekilde bu lobinin Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu üzerinde -Irak, İran, Lübnan ve İsrail-Filistin çatışması- geniş kapsamlı bir etkisi olduğunu ve teşvik ettiği politikaların ne Amerika'nın ulusal çıkarlarına ne de İsrail'in uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğunu iddia etmektedir.

Görüldüğü gibi, aslında kamu diplomasisi açısından bakıldığında "aldatmaya" eğilimi nedeniyle post-truth çağına yaraşan lobicilik kısa vadede yarar getirse bile iletişimin bu denli geliştiği günümüzde etkisini yitirmeye başlamıştır. Bunun yerine karşılıklı anlayış ve muhatabını da dinlemeyi mümkün kılan yaklaşımıyla kamu diplomasisinin barışa hizmet eden bir araç olduğu akla gelmektedir.

[1] John. J. Mearsheimer/Stephen M. Walt (2007), The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. Farrar, Strauss and Giroux. New York.

Son İsrail-Filistin Savaşı'nda "Senkronize Avrupa Basını" ve Dezenformasyon – Günümüzde Medyada Yaşanan "Gleichschaltung"



Saldırıya uğrayan çocuklar



Sivillere saldırıya haklı gösterme amaçlı bir fotoğraf karesi

"Gleichschaltung" (glayhşaltung) Alman tarihinde, özellikle de Adolf Hitler yönetimindeki Nasyonal Sosyalizm döneminde kullanılan bir terimdir. Kelimenin tam anlamıyla "senkronize etmek" veya "hizaya getirmek" anlamına gelen bu terim, medya da dahil olmak üzere çeşitli sosyal kurumların Nasyonal Sosyalistlerin ideolojisi ve siyasi hedefleriyle sistematik olarak uyumlu hale getirilmesini ve kontrol edilmesini ifade etmektedir.

Basınla ilgili olarak Gleichschaltung, Nazi hükümetinin tüm medya kuruluşlarının, gazetelerin ve dergilerin kendi siyasi görüşlerini ve propaganda mesajlarını desteklemesini sağlaması anlamına geliyordu. Bu, medyadaki üst düzey pozisyonlara sadık Nasyonal Sosyalistlerin atanması, kısıtlayıcı yasaların çıkarılması ve bağımsız gazeteciler üzerinde baskı kurulması yoluyla başarıldı. Amaç tek tip propaganda yaratmak ve kamuoyunu Nasyonal Sosyalist ideoloji doğrultusunda etkilemekti.

Medyayı hizaya getirmek, Nasyonal Sosyalistlerin Alman toplumunun tüm yönlerini kontrol etme ve kendi hedefleri doğrultusunda yönlendirme çabalarının önemli bir parçasıydı. Basın özgürlüğünün ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açtı ve hükümetin gücünü pekiştirmek için bilginin yayılmasını manipüle ve kontrol etmeye yardımcı oldu.

Demokratik ülkelerde basın özgürlüğü güvence altına alınmalı ve basının açıkça senkronize edilmesi söz konusu olmamalıdır. Basın özgürlüğü, bilgilendirilmiş bir yurttaş kitlesinin oluşmasına yardımcı olan ve görüş çeşitliliğini teşvik eden demokrasinin temel bir unsurudur.

Ancak demokratik ülkelerde basın özgürlüğünün sorgulanabildiği durumlar da vardır. Bunun nedeni ekonomik baskı, siyasi etki veya medya kuruluşlarının otosansürü olabilir. Bazen medya sahipliğinin birkaç şirketin elinde toplanmasıyla ilgili endişeler de ortaya çıkabilir ve bu da haber çeşitliliğini etkileyebilir.

Durumun ülkeden ülkeye değiştiğini vurgulamak önemlidir. Bazı demokratik ülkelerde basın özgürlüğüne ilişkin endişeler daha az olabilirken, diğerlerinde bu konuda zorluklar veya tartışmalar yaşanabilir. Basın özgürlüğü ve kısıtlamaları pek çok faktörden etkilenebilen karmaşık konulardır.

Günümüzde en demokratik oldukları konusunda pek emin olan batı ülkelerine ait medya kuruluşlarının son İsrail-Filistin savaşında ortaya çıkan büyük insani dramı tek yanlı ve tümüyle İsrail yanlısı bir duruşla yansittiklerine tanık olunmaktadır. Gazze’de yaşamını yitiren binlerce sivilin, bu arada bebeklerin ve çocukların görmezden gelindiği, medya kuruluşlarının ağız birliği etmişçesine aynı frekanstan yayın yaptıkları acıklı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Buna rağmen dünyanın birçok ülkesinde siyasi mülahazalardan arınmış olarak sivillere karşı işlenen savaş suçlarını protesto gösterileri yapılmakta, hükümetlerin yasaklamalarına rağmen söz konusu gösteriler giderek yaygınlaşmaktadır. Hükümetlerinin politikaları ile kendilerini özdeşleştiren ana akım medya kuruluşları ise Nasyonal Sosyalizm dönemini aratmayacak bir senkronizasyon, deyimini çıktığı ülkenin diliyle belirtelim, “Gleichschaltung” düzenine teslim olmuş görünüyorlar. Böylece “post-truth” (hakikat sonrası) dönemin 21. Yüzyılın ilk yarısında demokrasi ile yönetildiğini düşündüğümüz ülkelerde içselleştirildiği gerçeği iyice ortaya çıkmıştır.