

CUMHURİYETİMİZİN 100.YILI KUTLU OLSUN!



Türkiye Cumhuriyeti ilk yüz yılını 29 Ekim 2023 günü dolduruyor. Cumhuriyetimizin kuruluş gününü coşku, gurur ve sevinçle kutluyor, başta yeni Türk devletinin kurucusu ve mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşun tüm kahramanlarını minnetle anıyoruz.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI

Sevgili İstinye Ailesi,
Değerli Okurlarımız,

Bu sayımızda öncelikle 100. yaşını dolduran Cumhuriyetimizin kamu diplomasisine verdiği önemi ele aldık. Daha Kurtuluş Savaşı yeni başlamışken ve 23 Nisan 1920 tarihinde millet iradesinin mabedi Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni oluşmuşken Mustafa Kemal'in talimatıyla dış dünyaya haklı davamızın anlatılması için gerekli yapılanmalara gidilmiştir.

Diğer konumuz ise tüm dünyanın 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın saldırılarıyla başlayan ve bilahare İsrail'in acımasızca sivil hedefleri yok etme amacıyla yaptığı çatışma bağlamında post-truth (hakikat sonrası) çağdaki dezenformasyonun ne denli yıpratıcı olduğu ve kamu diplomasisine verdiği büyük zarar.

Yürekleri paralayan bu büyük facianın en kısa zamanda sona ermesi dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.

KADAM Yönetim Kurulu

Cumhuriyet Dönemi Kamu Diplomasimiz

19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkararak Millî Mücadele'yi başlatan Mustafa Kemal Paşa, daha ilk günden Türk milletinin haklılığını dünyaya anlatmanın ne denli önemli olduğunun bilinciyle her fırsatı değerlendirmiş ve yabancı gazetecilere mülakatlar vermiştir. İstanbul'daki mütareke basınının Millî Mücadeleye karşı sürdürdüğü tezvirata karşı henüz Anadolu'ya henüz intikal etmeyen Kuvay-ı Milliye gazeteciler vasıtasıyla mücadelesini kesintisiz sürdürmüştür.

Nihayet 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kararlarından biri Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumisini yeniden kurmak olmuştur. İlk kez 2 Şubat 1862'de Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi olarak Maarif-i Umumiye Nezareti'ne bağlı olarak kurulmuş olan ve aynı adı taşıyan bu Genel Müdürlüğün TBMM'de kabulü 7 Haziran 1920 tarihidir. Kurum TBMM Başkanı ve Başvekile bağlı kılınmıştır.

Bu adımın öncesinde ise Mustafa Kemal Paşa, Halide Edip (Adivar) ve Yunus Nadi'nin (Abalıoğlu) kurucusu olduğu Anadolu Ajansı'nın oluşturulmasıdır. Böylece Türkiye'nin haklı davası tüm dünyaya anlatılabilecekti. Başlangıçta Türkiye'nin istiklal mücadelesine karşıt olan ve her türlü düşmanca tavrı sergileyenler Türk kaynaklarından bilgiler dağılmaya başladıktan sonra belki tam olarak tutumlarını değiştirmediler, fakat daha fazla bilgiyle donanan kamuoylarını da göz ardı edeme hale geldiler. Türk liderliğinin güçlü öngörüsü bu noktada da galebe çalmış oldu. Askeri başarılar ise Türk milletinin istiklal aşkının daha iyi tanınmasını mümkün kıldı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra kazanmış olduğu itibar kalkınmada ve yenilenmede gösterilen büyük başarılarla daha da görünür hale gelmiştir. 1930'larda Avrupa'da Atatürk Türkiyesi hakkında yazılanlar genel olarak övgü doluydu. İkinci Dünya Savaşı ertesinde patlak veren Soğuk Savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya girmiş, o yılların iki kutuplu ortamında kamu diplomasisini tümüyle artık bir parçası olduğu Batı blokuna endekslemiştir. 1950'lerde ortaya çıkan ve milli dava olarak telakki ettiği Kıbrıs meselesi ile dünyada yalnızlaşan Türkiye özellikle 1963 Noel Katliamı ertesinde Kıbrıs meselesi üzerinden kamu diplomasisini yeniden düzenleme ihtiyacını duymuştur. Ancak bu yıllarda Dışişleri Bakanlığı ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bir altyapısı ve özgün bir kamu diplomasisi konsepti bulunmamaktadır.

Ermeni terör örgütü ASALA'nın 1973 yılından itibaren çeşitli ülkelerde Türk diplomat ve görevlilerin şehit edilmesi sürecinde uluslararası kamuoylarına yönelik kamu diplomasisi faaliyetleri yoğunlaşmış, bu süreçte devlet kurumlarının yanında akademinin de ciddi katkıları görülmüştür. Ancak yine de ortak bir konsept bağlamında sürdürülen stratejik kamu diplomasisi yerine tepkisel aktivitelerin öne çıktığı görülmüştür. Ancak bu dönem Türkiye'nin kamu diplomasisine daha fazla önem vermesi gerçeğinin kabulünü güçlendirmiştir.

Türkiye'nin 1999 Helsinki Zirvesi'nde Avrupa Birliği'ne tam üye olma sürecinin başlatılması ile 2004 yılından itibaren devlet kurumları tarafından tam üyelik amacına yönelik bir kamu diplomasisi yaklaşımına sıcak bakıldığı saptanmıştır. Nitekim, 2010 yılında Başbakanlık'ta "Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü" teşkil edilmiş ve eşgüdümlü bir "Türkiye kamu diplomasisi" konseptinin oluşması için ilk adımlar atılmıştır. Nihayet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinden sonra 24 Temmuz 2018 tarihinde "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı" teşkil olunmuş ve böylece Türkiye kamu diplomasisine yasal kurumsal altyapı kazandırılmıştır. Bu kurum bünyesindeki kamu diplomasisi birimleri özellikle Türkiye'nin dış politika çıktılarına ve özgün değerlerine uygun bir kamu diplomasisi içeriği çalışmalarına çok yönlü olarak devam ettikleri görülmektedir.



Post-Truth (Hakikat Sonrası) Çağında Savaş ve Kamu Diplomasisi



7 Ekim 2023 Cumartesi günü sabah saatlerinde Gazze'nin egemen gücü Hamas'ın İsrail'deki hedeflere yönelik saldırısı ve İsrail'in de bu saldırıya karşı görülmemiş sertlikte ve sivilleri gözetmeden gerçekleştirdiği karşı saldırı dünyanın gündemine bütün ağırlığıyla oturmuştur. İsrail'in doğrudan Gazze'deki sivil halkı hedef alması krizin önemini ve olası sonuçlarını etkilemekte, kalıcı bir barışı giderek daha fazla ötelemektedir.

Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin etkin önderliğinde ağırlığını İsrail'den yana koyması, dünyada mevcut hegemonik dengelerin de etkisiyle savaşan taraflardan birinin otomatikman avantajlı konuma yerleşmesi sonucunu doğurmuştur.

İsrail Devleti, devlet olmanın gücü, geniş uluslararası destek görmesi ve “Arzı Mevud’a” dayandırdığı siyonist ideolojisi ile uluslararası hukuka uymayan her türlü davranışı mübah görmekte, şiddet yöntemlerini en yıkıcı şekliyle kullanmaktadır. Hamas’ın İsrail’deki sivillere karşı saldırısının cevabı olarak Gazze’nin insansızlaştırılması ve İsrail tarafından işgali öngörülmekte, Filistinli halkın vatanlarını terk etmesi amaçlanmaktadır. İçinde bulunulan yüzyıla gelene kadar öngörülen tüm etik değerler ve insan haklarına ilişkin bin bir çabayla oluşturulan ilkeler ayaklar altına alınmakta.

Bu trajik ortamda kamuoyu oluşturan iletişim mekanizmalarının post-truth olarak adlandırılan durumda dezenformasyona neredeyse tümüyle teslim olmaları, kamu diplomasisinin çabaları da ağır tahribat görmektedir. Başka bir deyişle, karşılıklı anlayış ve barışı amaçlayan kamu diplomasisi, bu çağda dezenformasyonun meydan okumaları karşısında değersizleştirilmektedir. Dezenformasyon, belli bir ideolojik ve siyasal amaç uğruna çatışmanın taraflarından birinin gerçekleri çarpıtması, kamuoylarının kutuplaşmasına yol açmakta, özellikle giderek bir manipülasyon aracı haline gelen sosyal medyanın da kullanılmasıyla küresel çözümleri engellemektedir. Siyasal karar vericilerin bu çarpıtmaların karşısında çözüm getirici tutum takınmaları, isteseler bile son derece güçtür. Aynı zamanda, uluslararası güvenlik ortamının da kırılanlaşması sonraki süreçlerde yeni krizlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Kamu diplomasisinin bu meydan okumaya nasıl cevap vereceği konusu henüz vuzuha kavuşmuş değildir.

Hâlen tüm şiddetiyle devam etmekte olan Gazze’deki trajedide İsrail’in tüm uygulamalarına büyük destek veren devletler ve onların iç kamuoylarındaki siyasal/ideolojik yandaşları olup bitenlere karşı takındıkları tek yanlı tutumla tam da post-truth çağının gereklerini yerine getirmektedirler. Günahsız insanların, çocukların, kadınların yaşlıların hunharca öldürülmelerinin hoşgörüle karşılanması mevcut çatışmanın bitirilmesine hizmet etmediği gibi gelecekte daha da ağır sorunların ortaya çıkmasının da yolunu açacaktır.

ISRAELI SIDE



PALESTINIAN SIDE



IS THERE A PLACE TO LAND?

